

# Toneelstuk het leven van Marco Polo

Geschreven door Ellen Snuverink

[www.mamascrapelle.nl](http://www.mamascrapelle.nl)

[www.stoerleesvoer.nl](http://www.stoerleesvoer.nl)

Scene 1:

Nodig:

Voorlezer:

Het is het jaar ..... .. Er werd een jongen geboren. Zijn naam is Marco Polo en zijn ouders wisten nog niet dat hij later een bekende ..... zou worden.

Mama Marco Polo:

met pop in armen

Papa Marco Polo:

Trots met arm om mama heen.

Scene 2:

Nodig:

Voorlezer:

Marco Polo groeide op in ..... Zijn vader maakte een lange reis en daarom was hij alleen thuis bij zijn moeder. Hij leerde lezen en schrijven.

Marco Polo: Zit aan tafel en schrijft

Mama Marco Polo: Leest voor uit een boek

Scene 3:

Nodig:

Voorlezer:

Toen Marco Polo ..... jaar was mocht hij mee op reis met zijn ..... en zijn oom. Hun reis ging over land, te voet, te paard, maar ze vaarden ook op een .....en in de bergen reden zij op een .....

Marco Polo

Vader

Oom

Zitten in een boot, rijden op een paard, wandelen rond.

Scene 4:

Nodig:

Voorlezer:

Marco Polo leefde..... jaar als lid van het hof van een Keizer. Die keizer heette ..... Ze waren goede vrienden geworden.

Marco Polo

Keizer .....

Zitten op de grond en doen alsof ze een serieus gesprek voeren.

Keizer ..... geeft Marco Polo een speciale ketting.

Scene 5:

Nodig:

Voorlezer:

Marco Polo was een koopman. Hij reisde veel over een route die de .....werd genoemd. Deze route ging over land. Onderweg kocht hij producten die hij mee terug nam naar de keizer en uiteindelijk ook mee terug nam naar Venetië. Zo kocht hij zijde,....., ....., ....., ....., goud edelstenen en papiergeld. Hij kon vrij reizen door Azië doordat hij een .....droeg die hij van de Keizer had gekregen.

Verkoper zijde:

Verkoper .....

Verkoper .....

Verkoper .....

Verkoper .....

Verkoper goud:

Verkoper edelstenen:

Verkoper papiergeld:

Marco Polo:

Oom Marco Polo:

Vader Marco Polo:

De 3 koopmannen kopen producten bij de verkopers en doen net alsof ze onderhandelen over de prijs.

Scene 6

Nodig:

Voorlezer:

Na ..... jaar was het tijd om terug te keren naar ..... Ze namen afscheid van de Keizer. Terug in Venetië werden ze ontvangen door de moeder van Marco Polo.

Keizer:

Marco Polo:

Oom Marco Polo:

Vader Marco Polo:

Moeder Marco Polo:

Keizer en de drie koopmannen nemen afscheid met een handdruk en een schouderknuffel.

Moeder staat met open armen op te wachten.

Scene 7

Nodig:

Voorlezer:

Marco Polo heeft een vrouw en samen krijgen ze ..... dochters. Op ..... stierf Marco Polo.

Maar vergeten zijn we hem niet. Hij is een beroemd .....!

Marco Polo:

Vrouw:

Dochter 1:

Dochter 2 :

Dochter 3:

Marco Polo ligt op grond met zijn gezin om hem heen die zijn armen vasthouden en net doen alsof ze huilen met zakdoek in hand.